



LichtPunten

DE KRANT VAN HET FEDERAAL WERK DE VRIENDEN DER BLINDEN EN SLECHTZIENDEN VZW
04/2015 • Driemaandelijks tijdschrift P001406 • Afgiftekantoor: 7000 BERGEN 1

Prettige Feestdagen

Ontmoeting

Charlotte verwezenlijkt haar droom en krijgt een geleidehond om haar in het dagelijkse leven te vergemakkelijken

Dankzij Kiara kan Charlotte, 25 jaar, op een meer onafhankelijke wijze leven. Een zeer grote medeplichtigheid bindt Charlotte en Kiara. Zij verlaten elkaar niet meer. Kiara vergezelt Charlotte in al haar activiteiten.

Een moeilijke leven sinds de geboorte

Charlotte Scheelen is 25 jaar en moet al sinds haar geboorte leven met ernstige blindheid. Het leven is voor haar niet gemakkelijk, maar Charlotte is een moedige meid die zo zelfstandig mogelijk door het leven probeert te gaan.

Charlotte ging naar de middelbare school in Geel en volgde daarna een cursus Office Management aan het Instituut voor Doven en Blinden in Sint-Lambrechts-Woluwe. Momenteel werkt ze 's ochtends als vrijwilligster op een kantoor en in de namiddag in een crèche in Balen. In haar vrije tijd beoefent Charlotte diverse hobby's: ze is veel op haar laptop bezig, maar speelt vooral graag torbal en goalbal.

Al lang een geleidehond willen hebben

Charlotte had al veel horen vertellen over wat een blindengeleidehond voor haar zou kunnen betekenen. "Het was dan ook mijn grote droom om over een hond te kunnen beschikken die mij zou helpen in het dagelijkse leven" zei Charlotte. Na een heleboel formaliteiten, medische onderzoeken en interviews kreeg Charlotte. Ze mocht in Koksijde zelf de hond uitkiezen die haar vele jaren lang zou begeleiden en haar ook een naam geven. Dat werd een heel intens en onvergetelijk moment. Kiara, een zwarte vrouwtjeslabrador, was toen acht weken. Inmiddels is de hond bijna drie jaar oud.

Na een opvoedingsperiode in een gastgezin werd Kiara afgericht als blindengeleidehond in het centrum van Koksijde. Zodra Kiara er klaar voor was, verbleef Charlotte twee weken lang in Koksijde om er te leren leven en werken met de hond.

Eindelijk de zo gewenste onafhankelijkheid

"Sinds de komst van Kiara in januari van dit jaar is mijn leven volledig veranderd" zei Charlotte. Ze is nu veel zelfstandiger en niet langer afhankelijk van haar ouders voor haar verplaatsingen. Charlotte gaat met de hond naar haar werk, ze gaan samen wandelen en naar de sportzaal. In de crèche moet Kiara wel in haar bench blijven.

Op straat voelt Charlotte zich nu een stuk veiliger. Vroeger nam ze bijvoorbeeld nooit alleen de trein of een bus, maar nu maken de twee haast elke dag gebruik van het openbaar vervoer. Kiara is een hond die bruist van energie en er graag stevig tegenaan gaat.

De burens, en de mensen in het algemeen, zijn veel attenter tegenover Charlotte. "Alleen weten ze niet altijd welke dingen je met een blindengeleidehond beter niet doet om hem niet van zijn werk af te leiden" zei Charlotte.



BEDANKT

Steun het geïntegreerde dienstenaanbod voor blinden en slechtzienden met een gift op:

IBAN : BE49 0017 0000 0071

(BIC : GEBABEBB)

Of via

www.vriendenderblinden.org



Scannen om online een gift te doen

Elke gift van € 40 per jaar geeft recht op een fiscaal attest.

WAAROM ONS STEUNEN?

Door de autonomie en integratie van personen met een visuele handicap in het sociaal-professionele en culturele leven te steunen door ze aangepaste diensten te bieden.

Blindengeleidehonden, hulp- en begeleidingsdiensten, een revalidatiecentrum en aangepast materiaal zoals de blindenstok zijn wat wij het geïntegreerd dienstenaanbod (GDA) noemen. De visueel gehandicapte begunstigde – volwassene of kind – kan hier zijn hele leven lang gebruik van maken, afhankelijk van een analyse van de noden die aangepaste antwoorden aanreikt.



Vrienden
der Blinden

Hendrik Noterdaemestraat, 1 • B-8670 KOKSIJDE
Tel. : +32 (0)58 53 33 00 • Fax : +32 (0)58 53 33 01
www.vriendenderblinden.org • info@vriendenderblinden.org



130
jaar
1885 • 2015

15 oktober 2015 : dag van de witte stok

Vrienden der Blinden is op de markt in Oostende om de dag van de witte stok extra in de verf te zetten. Het lijkt eenvoudig tot je zelf met een witte stok en gebinddoekt je een weg moet bannen tussen de kraampjes, de drukte, het geluid... Jeetje! Dat valt niet mee.

Waar komt de witte stok vandaan?

De witte stok is een recente uitvinding. De jonge Parisienne **Guilly d'Herbemont** kwam op het idee in 1930.

Ze woonde op de *Boulevard de Courcelles* in de nabijheid van een tehuis voor blinde personen. Er ging geen dag voorbij of ze hielp de ene of de andere veilig zijn weg te vinden in het chaotische verkeer.

Verkeerslichten waren er nauwelijks en iedereen reed zoals het hem uitkwam. Ze stelde vast dat op straat noch de automobilisten noch de voetgangers oog hadden voor blinden. Blinden moesten zich maar behelpen door om hulp te vragen bij voorbijgangers.

Maar ze stelde ook vast dat automobilisten wel stopten voor de witte stok van verkeersagenten. Dat inspireerde haar voor een witte stok voor blinden.



Word een schakel in onze solidariteitsketen

De opleiding van een geleidehond is een echte samenwerking tussen de opvangfamilie die essentieel is voor de socialisatie van het hondje; de hondeninstructeurs, de bewegingsinstructeurs en het toekomstige slechtziende of blinde baasje. Het is ook de solidariteit tussen particuliere schenkers, serviceclubs en evenementorganisatoren die bijdragen in de financiering van de opleiding van een geleidehond die gratis aan een slechtziende of blinde persoon zal worden gegeven.

De Nnnekes zijn er klaar voor!

Net zoals de jonge vogels hun nest uitvliegen, zijn onze Nnnekes ook klaar om als volleeerde blindengeleidehonden de wereld tegemoet te gaan. Een goede 18 maanden geleden kwamen ze als zwarte en bruine pluiscballen ons leven binnen gedarteld. Het werden enthousiaste tieners die dankzij fantastische pleeggezinnen en begeleiders voorbereid werden op hun opleiding. Begin dit jaar kwamen ze het centrum binnen om door onze deskundige instructeurs voorbereid te worden op een zware, maar mooie taak: de ogen worden van baasjes die reeds ongeduldig op hen wachten. Deze zomer verliet Nixon ons als eerste om de nieuwe partner van Rudy te worden. Nestor maakt volgende week kennis met zijn nieuw baasje. Nabo, Norma, Nuna en Nouki zijn er binnenkort eveneens klaar voor. Weemoedig om het afscheid, ja, maar tevens gelukkig dat ik deze eerste fase mocht meebeleven en weet dat ze fantastisch werk zullen leveren. Het ga jullie goed, Nnnekes, samen met jullie baasjes blijven jullie deel uitmaken van de grote familie van Vrienden der Blinden.

Christiane, vrijwilliger in het opleidingscentrum voor geleidehonden



Eandis leper steunt Vrienden der Blinden

Woensdag 30/09/2015 hadden we het genoegen om een kleine delegatie van Eandis leper te mogen ontvangen.

De mensen die bij Eandis leper werken, krijgen een kleine vergoeding per ongevrijde gewerkte dag. Ze zijn dagelijks in de weer met het plaatsen of herstellen van gas- en elektriciteitsleidingen. Een job met veel risico's dus.

Recent werd bekend gemaakt dat hun inzet en oplettendheid in totaal € 1.850 heeft opgebracht. In plaats van eens goed te feesten of te gaan eten met dit bedrag werd beslist om dit te schenken aan een goed doel!

Enige tijd terug werden we gecontacteerd met de mededeling dat ze ons als goed doel gekozen hadden. Uiteraard zijn wij zeer vereerd met deze schenking en we vonden het dan ook opportuun om dit team bij ons uit te nodigen om hen kennis te laten maken met ons centrum en met eigen ogen te kunnen zien waar de geschonken euro's terecht komen.



Bedankt Eandis, we zijn blij jullie te hebben ontmoet en onze deur staat steeds open.

Onze maatschappelijke assistenten op het terrein

De maatschappelijke assistenten doorkruisen heel Vlaanderen. Ze bezoeken slechtziende of blinde personen, luisteren naar hen, geven ze informatie en begeleiden ze in alle administratieve stappen. Ze geven antwoord op al hun vragen en helpen hen persoonlijk om zich tot de geschikte diensten te wenden.

Als u een persoon in moeilijkheden kent, vertel dan over onze organisatie.



Brigitte Vervenne-Hauspie (West-Vlaanderen), Edith de Ryckel (Brussel en het westelijk deel van Vlaams Brabant), Tamara Dirckx (Oost-Vlaanderen), Elke Swinnen (Antwerpen en het oostelijk deel van Vlaams-Brabant) en niet op de foto: Anneleen Cleuren (Limburg).

Bezoek aan het Stadmuseum van Gent

Eind september heeft een tiental blinde en slechtziende personen het STAM, het stadsmuseum van Gent, bezocht. Tijdens de gegidste rondleiding in het museum maakten ze een reis doorheen de tijd en kwamen ze te weten hoe de middeleeuwse grootstad Gent 'uitgroeide' tot het moderne Gent zoals we de stad vandaag kennen. Elk jaar stellen onze Vlaamse maatschappelijke assistenten uitstappen voor in het kader van de ontmoetingen tussen blinde en slechtziende personen. In 2016 staan de volgende activiteiten op het programma: een bezoek aan het shoppingcentrum van Kortrijk, een uitstap naar Hasselt en de ontdekking van Train World in Schaarbeek.



Een geslaagde opendeurdag

Een mooie kans voor de bezoekers om in de huid van een blinde persoon te kruipen, de beperkingen in de verplaatsingen te ervaren en de geruststellende aanwezigheid van de blindengeleidehond te voelen.



Audiodescriptie op de affiche van het Filmfestival van Gent

Op vraag van de Vrienden der Blinden heeft het Filmfestival van Gent de rode loper uitgerold voor de audiodescriptie. Sinds 2003 stelt de organisatie er een film voor die is aangepast voor een groot publiek van blinde en slechtziende film liefhebbers. «Piepkuikens», de laatste film van de broers Ringer, werd voorgesteld. «De broers Ringer hebben ons verzocht om hun laatste speelfilm aan te passen. Persoonlijk had ik «Brabançonne» geselecteerd, maar het bleek nagenoeg onmogelijk om de film aan te passen aangezien de dialogen in een vreemde taal zeer talrijk zijn», zegt Hilde Leroy, een blinde consulent voor audiodescriptie van films.



Tijdens haar bezoek aan de organisatie in het voorjaar had koningin Mathilde gezegd dat ze ontroerd was door de schoonheid van de film die gaat over twee kinderen in de prepuberteit waarvan één gehandicapt is. Het volwassen Gentse publiek was volledig in de ban van de film, net als het jonge publiek dat een bezoek bracht aan Fil'emon, een filmfestival voor kinderen in Brussel tijdens de herfstvakantie. Net als «Een weekje weg», de film die we 3 jaar geleden met audiodescriptie hebben voorgesteld, is het laatste werk van de broers Ringer een intens menselijk avontuur dat kinderen doet dromen en ouders ondervraagt over de overbezorgdheid om hun nakomelingen.

Een nieuwe voorzitter voor de organisatie: Eric Balate volgt Joseph Gillain op

Op 30 september heeft Joseph Gillain de fakkel doorgegeven aan Eric Balate. Onze twee voorzitters hebben dezelfde universitaire opleiding rechten en eenzelfde gevoeligheid voor de visuele handicap. De twee mannen waarderen elkaar en werken al jarenlang professioneel samen. De nieuwe voorzitter zal continuïteit en moderniteit verenigen.

De eerste ontmoeting van Joseph Gillain met de Vrienden der Blinden en Slechtzienden dateert van lang geleden en vindt zijn oorsprong binnen zijn familiekring: zijn vader was een trouwe schenker. Hij volgde zijn voorbeeld door eveneens schenker te worden. In 1994 werd hij voorzitter van de organisatie.

Het eerste contact van zijn opvolger, Eric Balate, met de organisatie dateert van een dertigtal jaar geleden. Het is bij een blinde advocaat en bestuurderslid van de Vrienden der Blinden, Valère Mariscal, dat hij het beroep van advocaat en slechtziendheid ontdekt.

Joseph Gillain heeft zich met name ingespannen voor de oprichting van een opleidingscentrum voor geleidehonden in Vlaanderen, gevestigd in Koksijde.

«Ik ben opgelucht en blij dat Eric Balate mij zal opvolgen. Er wachten de vzw grote uitdagingen, die altijd met de sociale



Eric Balate



Joseph Gillain

doelstelling van de organisatie in het achterhoofd zullen worden aangepakt», vertelde Joseph Gillain in juni aan de verzamelde personeelsleden. Voor Eric Balate is «de aanvaarding van het echte voorzitterschap van de organisatie het antwoord op een behoefte, want op een bepaald moment in het leven moet men geen keuzes meer maken voor zichzelf, maar omdat men denkt iets te kunnen bijdragen».

Sinds zijn aanstelling heeft de nieuwe voorzitter al meerdere bezoeken gebracht aan het opleidingscentrum in Koksijde. Hij heeft er met name het team van geleidehondeninstructeurs ontmoet, dat dagelijks onder de verantwoordelijkheid van Wim Dezeure werkt.



Tijdens de laatste opendeurdag heeft Eric Balate, toen de toekomstige nieuwe voorzitter, van de gelegenheid gebruik gemaakt om de vrijwilligers en schenkers die het werk van de organisatie elk op hun manier ondersteunen, te ontmoeten. En om te beseffen dat «zonder onze gemeenschap van gulle schenkers en sponsors niets mogelijk zou zijn».

Bedankt en gelukkig jaar !

Onze visie? Een maatschappij voor iedereen.

Voor de slechtziende en blinde personen komt deze visie tot uiting in de beschikbaarstelling van middelen om hun autonomie te ondersteunen en hun integratie in het sociaal-economische en culturele leven.

Als trouwe schenker weet u dat zonder uw donaties niets mogelijk zou zijn. Bedankt!

De leden van het personeel maken van de gelegenheid gebruik om u een gelukkig jaar 2016 te wensen.



© Nick Van Rompaey

Wim Dezeure, bestuurder van het Federaal Werk de Vrienden der Blinden en Slechtzienden in Koksijde.

Als opgeleide kinesitherapeut, is Wim overgestapt naar de farmaceutische wereld bij het Zweedse bedrijf Astra, waarna hij naar de firma Rhône Poulenc is gegaan voor dezelfde job, maar dan meer gespecialiseerd in ziekenhuizen.

Begin 2009, is Wim begonnen als vrijwilliger bij Vrienden der Blinden. In 2008 had hij reeds alle contacten gelegd om als vrijwilliger opgeleid te worden tot instructeur van blindengeleidehonden. Tot verleden jaar was hij met de honden aan het werk in de straten van Koksijde en omgeving. Door de evolutie die het centrum ondergaat, houdt hij zich dagelijks bezig met vooral administratief werk, public relations, vergaderingen i.v.m. de uit te voeren werken, en zoveel meer. «Maar niet tegen mijn zin, al mis ik het werk met de hondjes wel», zegt hij.

Geven, dat is iemand blij maken

- Met € 50, betaalt u het bezoek aan een dierenarts of voedt u een hond vier weken lang.
- Met € 100, zorgt u voor een harnas voor een blindengeleidehond.
- Met € 120, geeft u de materiaalkit voor een onthaalgezin cadeau.
- Met € 1000, biedt u ons het kapitaal om een puppy te kopen.

